

Even bijpraten en meekijken..... (8 April 2023, Rehoboth, Namibia)

Het is vandaag "stille zaterdag", maar dat merk je niet in Rehoboth! Het was vannacht al vanaf 5 uur dat in een van de naburige kerken met veel enthousiasme en luid gezang het paasgebeuren werd herdacht. Omdat de huizen en gebouwen geen glas maar tralies in de raamspooningen hebben we dienst life kunnen meeluisteren. Het paasfeest wordt groots gevierd in Rehoboth; van vrijdag t/m maandag zijn er in alle kerken en gemeentes dagelijks diverse diensten en activiteiten.

Iedereen heeft deze dagen ook vrij en daarom hadden/hebben wij als tijdelijke inwoners 4 dagen vervangende dienstplicht op het Lighthouse complex. Jenny heeft de handen vol met het verzorgen en uitdelen van maaltijden voor de kinderen en Willem hoeft zich met het beregenen van alle gewassen niet te vervelen.

Afgelopen week zijn we naar de Rynse kerk geweest, een paar 100 meter van 'ons' huis. Erg 'duits' was het echter niet, wel heerlijk spontaan en vanwege de Zuid-Afrikaanse taal best wel goed te volgen. En de palmtakken waren vanwege Palmpasen als welkom voor de bezoekers uitgespreid.



We merken wel dat we als pensionado's weer wat moeten wennen aan de orde en structuur van 5 volle werkdagen en opstaan om 6 uur, als de kerkklok slaat. De weekends zijn daarentegen weer echte momenten van bijtanken/ - slapen, boodschappen doen en natuurlijk de was.

Het werk is echter ook heerlijk om te doen. Het is zo dankbaar werken met al die kinderen, die zo blij zijn dat er aandacht en zorg voor hun persoonlijk is en natuurlijk alle spelletjes die ze met elkaar mogen doen. Willem moest vorige week ergens in de bush-bush geitenmest voor de grond van Lighthouse ophalen bij een geitenhoeder. Daar troffen we ook 2 kinderen aan, moederziel alleen, de hele dag met z'n tweeën voor het zinken hutje zittend.



En we zijn natuurlijk ook volop bezig met het aquaponics-project. We hebben het regen-opvangdak wat duurzamer gemaakt met polycarbonaatplaten en werkt onze partner uit Zuid-afrika zich deze 2 weken een slag in de rondte met het plaatsen van de Lappie-systemen en een solar-installatie, zodat alles 'autonoom' kan draaien. En Willem heeft zijn 'oude' vak weer opgepakt en geeft hij dagelijks praktijkles aan 5 werknemers en 3 trainees van half vier tot vijf uur. Jenny is kritisch waarnemer om de cursus verder te kunnen verbeteren. We zijn echt dankbaar dat we aan al deze activiteiten mogen meewerken en realiseren ons dat jullie medeleven, gebed en donaties dit mogelijk maken. Dank vanuit warm en droog Namibië!

